

Lieve Wijkse Dienders en Dienststers,

Wie komt er alle tijden  
steeds trouw ons plein oprijden?  
En tikt dan zachtjes tegen 't raam  
of laat keihard onze bel gaan?



Dat zijn die lieve dienststers en dienders, zij  
gaan van deur tot deur  
en altijd zonder morren en zonder gezeur  
staan ze elke dag paraat  
met prachtige auto's in elke straat.

Zij geven elke bezoeker een arm  
en verwelkomen hem/haar warm  
ze klappen de rollator in  
en maken het ieder naar de zin.  
En heb je een tas of bloemstukje te dragen  
dan helpen ze ook, zonder dat je 't hoeft te vragen.

Zo rijden ze af en aan door de straten van Wijk  
en voelen onze mensen zich de koning te rijk.  
Want ook al wordt De Wijkse Dienst 10x gebeld  
ze komen steeds vrolijk aangesneld.

Daarom van deze oude baas  
voor jullie heerlijke speculaas!

De Sint.